

Årsberetning fra pigesejlerne 2023

Endelig blev det muligt for os at afholde vintermødet i 2023. Ingen korona eller andet kunne bremse os, og det nye "pigeudvalg" arbejdede videre med planlægningen af et vintermøde. Allerede i efteråret havde det tidligere "pigeudvalg" en kontakt til Christian Liebergreen, og vi holdt fast i den aftale. Vi fik en mulighed for at indbyde både "pigesejlere" og resten af klubbens medlemmer til dette foredrag takket være **både** det økonomiske tilskud, vi fik fra hovedbestyrelsens initiativpulje **og** det tilbud, vi fik om at afholde foredraget i Kammerateriet, hvor alle kunne være. Vi sagde tak til begge dele. Den ene del af vintermødet var nu på plads, og den del af mødet, som startede kl. 17 for pigesejlerne med sandwich og snak om "pigesejlerafdelingens" nutid og fremtid, gav anledning til mange gode input, idéer og meninger. Tak for en god aften.

Da foråret bebudede sin ankomst, begyndte mange "pigesejlerne" at røre på sig, for nu skulle tilmeldingerne udfyldes på hjemmesiden og sendes afsted. Udvalget meldte ud fra starten, at hvis man ikke var tilmeldt "pigesejlads" inden fristens udløb den 1. april, så ville man komme på en venteliste. I år har vi ikke haft nogen venteliste, da alle i sidste øjeblik fik tildelt en plads eller var løsgængere. En opfordring herfra: Husk at tilmelde dig inden 1. april.

Men ved fordelingsmødet den 26. april kunne der bydes velkommen til 58 "pigesejlere", som "pigeudvalget" på bedste vis havde fordelt i klubbens 5 både og i 5 private både. Det havde ikke været nemt at færdiggøre denne fordeling. Siden sidste sæson var antallet af både til rådighed ved sæsonstart blevet 3 mindre (Folkebåden, Pernille Fengers båd, båden Olivia), og selv om antallet af tilmeldte sejlere til pigesejlads var faldet omkring 10%, syntes udvalget, at besætningslisten var hidsig at få på plads, men dejligt at alle "pigesejlere" gav udtryk for tilfredshed.

Onsdagenes vejr har vist sig fra den bedste side. Vi har haft mange skønne aftener, måske specielt i efterårssæsonen - i forårets lyse aftener og i efteråret med dejlige solnedgange og passende vindstyrker. Vi har ikke måttet aflyse, men hvis vejret har været dårligt, har nogle eller alle valgt at blive på land, som det var tilfældet den første onsdag efter sommerferien. Antallet af fremmødte ud over udvalget denne aften kunne tælles på én hånd. Lidt flere - 25 - mødte op den 9. august i utidigt vejr og fik alligevel en lærerig aften - uden sejlads, men med et sjovt orienteringsløb på broerne planlagt af Susanne. Aftenen blev afsluttet i Egely med et godt oplæg af Mette Hundahl om lokal vind, strøm og navigation.

Primært i forårssæsonen prioriterede udvalget at indlægge lidt teori på land og praksis dertil på vandet de dage, hvor der ikke var kapsejlads.

Hvem husker ikke "Kend din båd" sammen med sin besætning for at komme på vandet efter et vinterhi?

At "Øve starter" er heller ikke tidsspilde. Vi lyttede opmærksomt til Carin, Hanne og Ulla, som på land var gode til at tegne og fortælle, men vind på vandet var der ingen af desværre lige den aften.

"Øve startproceduren"! Mette Christoffersen gennemgik den tydeligt og præcist, og så var det om at nå op til startlinjen. Hvis det ikke lykkedes første aften, så havde vi i hvert fald muligheden for ved de efterfølgende kapsejladser at sejle distancen op til startlinjen og repetere startproceduren. Af skade bliver man klog. Udvalget aftalte fremover med dommerne, hvornår startproceduren skulle gå i gang, da alle både helst skulle kunne nå frem til linjen.

Så havde vi en grundig teori om "storsejlstrim" ved Susanne og John. De vidste ret meget om det emne, så mon ikke alle havde nok at tale om på bådene den efterfølgende gang og indtil slutningen af sæsonen.

Næstsidste onsdag aften blev vi alle undervist i mørkesejlads, da Helle H på land med hvid, rød og grøn kvinde gjorde **det** klart.

Og vi "pigesejlerne" kan nu alle sejle i mørke! Når J-70 har fået sponseret lamper er der lys forude. Tak til sponsor og mellemkvinde.

Onsdage på vandet kunne også bruges til en opgavesejlads eller til en udfordrende orienteringssejlads. Så i det hele taget stor tak til alle "pigesejlere", der har givet os viden om forskellige emner og givet os udfordringer i løbet af sæsonen både fælles, men også i det små på bådene.

Enkelte aftener har været på egen hånd, og hvad mon der skete, når vi ikke var i flok? Var der nogen som gik på grund, var der nogen som øvede spilersætning eller spejdede nogen bare efter en flipper? Og hvad mon der kunne ske, når vi var i flok? Sejlede vi efter dommernes baner, eller sejlede vi vores egen sø.

Efter en fælles midtvejsevaluering besluttede vi at sætte 5 kapsejladser på programmet i efterårssæsonen. Kombineret med det gode vejr blev alle sejladserne korte som lange gennemført. Vi i udvalget var glade for denne midtvejsevaluering, så vi kunne ændre efterårets program og dermed forhåbentlig opfylde så manges ønsker som muligt. Vi har nok ikke ramt alle, men vi er glade for den opbakning, som vi har fået undervejs. Også tak for den hjælp ved arrangementer, som rigtig mange har bidraget med til fx Ø-Havet Rundt, Business Cup og nu vores Jubilæum.

Vi har i udvalget tidligere henvendt os til Svendborg Sunds Sejlklub, Troense Bådelaug og Svendborg Amatør Sejlklub for at høre deres tanker om Hyæneræs i fremtiden. Svendborg Sunds Sejlklubs formand har skrevet tilbage, og han synes, at det er synd, hvis Hyæneræset uddør. Han har derfor bedt klubbens damer om at henvende sig til os. Vi ikke hørt noget fra dem.

I udvalget har vi taget fat på årets opgaver og udfordringer og støttet os til Årshjulet, som vi startede for to år siden. Det er blevet ajourført og har været en hjælp for os, da det giver et godt overblik over de mange ting, udvalget skal tage sig af i årets løb.

Hvad kan vi have i støbeskeen til næste år? Vi håber at kunne indbyde til et vintermøde med en foredragsholder. Netop i denne uge har vi fået en kontakt til Lisbeth Lumby Rasmussen fra Ærø, og hun vil være interesseret i at besøge os. Hvad ellers? Ja, kom gerne med jeres idéer. Udvalget har allerede fået et forslag om en weekendudflugt og en foredragsholder. Udvalget arbejder videre.

Der skal igen i år lyde en stor tak for hjælpen til de faste dommere Bent Andersen, Jens Erik Hvergel og Carl Nielsen.

Og en stor tak også til Lars Christoffersen for at udregne resultater.

Vi er meget taknemmelige for, at I vil hjælpe.

Tak også til jer der lægger båd til, så rigtig mange "pigesejlere" kan komme på vandet om onsdagen.

Da vi som nævnt tidligere i beretningen har haft brug for mange både for at få kabalen til at gå op, så vil vi igen gerne opfordre til at flere med egen båd overvejer, om de vil lægge båd til og være skipper med besætning.

Også i år skal der lyde en stor tak til John Runge for at lægge båd til og bruge tid om onsdagen, så en "pigebesætning" kan komme på vandet.

Tak også til David Wulff-Andersen og Karsten Isager, der ligeledes har hjulpet "pigerne" med at komme på vandet.

Tak til jer alle for en rigtig god sæson – vi glæder os til foråret, så vi igen kan sige: Det er jo onsdag, jeg skal til pigesejlads.

Tovholder/formand Eva Isager